

amaçlamaktadır. Secde ayetleri mealen kulların Allah'a saygı, tazim, hürmet ve kulluğunu ortaya koyması anlamına geldiğinden bu ayetler okunduğunda secde yapmak gerekir.

No	Cüz	Sure Sırası	Sure Adı	Sayfa	Ayet
1	9	7	A'râf suresi	175	206
2	13	13	Ra'd suresi	250	15
3	14	16	Nahl suresi	271	50
4	15	17	İsrâ suresi	292	107
5	16	19	Meryem suresi	308	58
6	17	22	Hac suresi	333	18
7	19	25	Furkân suresi	364	60
8	19	27	Neml suresi	378	25
9	21	32	Secde suresi	415	15
10	23	38	Sâd suresi	453	24
11	24	41	Fussilet suresi	479	37
12	27	53	Necm suresi	527	62
13	30	84	İnşikâk suresi	589	21
14	30	87	Alak suresi	597	19

Tilavet secdesi şöyle yapılır:

Tilavet secdesi niyeti ile eller kaldırılmaksızın “*Allahu Ekber*” denilerek secdeye varılır. Üç kere “*Subhâne Rabbiye'l-a'lâ*” denir. “*Allahu Ekber*” diyerek ayağa kalkılır. Secdeden kalkarken “*Gufrâneke Rabbenâ ve ileyke'l-masîr*”

(Anlamı: Ey Rabbimiz! Senin bağışlamamı bekliyoruz. Dönüş sanadır.) denir.

## Sure

Sözlükte yüksek makam ve derece, şeref ve şan, alamet ve nişan, etrafı çevrilmiş sur, hisar anlamlarına gelmektedir. Çoğulu, sureler anlamında, “süver” ve “sûrât”tır. Kur'an 114 sureden oluşmaktadır. Surelerin ayet sayıları farklı olup her surenin kendine ait isimleri bulunmaktadır. Gelen ayet ve surenin nerede yer alacağı, Kur'an'ın neresine konacağı da bizzat Peygamberimize Cebrail (a.s.) vasıtasıyla bildirilmiştir. Peygamberimiz de vahiy kâtiplerine tarif ederek, gerekeni yaptırmıştır. Böylece Hz. Peygamberimizin sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmıştır. Bazı surelerin olaylara ve durumlara göre iniş sebepleri bulunmaktadır. Bunlara “esbâb-ı nüzul” denmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'in ilk suresi Fâtiha, son suresi de Nâs suresidir. En uzun sure Kur'an'ın ikinci suresi olan Bakara suresidir.

### **Mekkî ve Medenî Sureler**

Kur'ân-ı Kerîm, 13 yılı Mekke on yılı da Medine olmak üzere 23 yılda tamamlanmıştır. 114 surenin bir kısmı Peygamberimiz Mekke'de yaşarken, bir kısmı da Medine'ye hicretinden sonra gönderilmiştir. Buradan hareketle ayet ve surelerin Mekkî ya da Medenî oluşunda dikkate alınan temel ölçü hicrettir. Mekke'de inen ayetler Mekkî, Medine'de inen ayetler ise Medenî olarak isimlendirilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde Müslümanların içinde buldukları ortam, o dönemin

# Kur'ân-ı Kerîm'in İçeriği ve Okunması

İnsanlığın yaşam rehberi olan Kur'an son peygamber olarak gönderilen Peygamber Efendimize son kitap olarak vahyedilmiştir. Kıyamete kadar korunacaktır. İçeriğinde diğer kitaplardan da bahseden Kur'an bu manada başka ilahî kitaplardan da haber vermektedir. Diğer toplulukların kısa ve geçici dünya menfaatleri için onları değiştirdiğinden bahsetmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun Kur'an'ın her nüshası aynıdır. Bugüne kadar herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmamıştır.

Kur'ân-ı Kerîm 114 sureden oluşmaktadır. Her bir surenin başında besmele vardır. Sadece dokuzuncu sure olan Tevbe (Berâe) suresinin başında besmele yoktur. Bunun sebepleri şöyle ifade edilmiştir: Bu surenin Enfâl suresinin devamı olduğuna dair zayıf da olsa görüşler beyan edilmiştir. Başka bir sebep olarak, surede müşriklerin yapmış oldukları aşırılıklar sebebiyle onlara artık merhamet edilmeyeceği belirtildiğinden dolayı, merhamet ve rahmet ifadesi olan bismelenin bu surenin başına yazılmadığı öne sürülmüştür. Bu tespitlerin ötesinde, bu surenin başında besmele bulunmayışı Peygamber

Efendimizin bu surenin başına beslemeyi yazdırmaması olarak açıklanmıştır.

Kur'ân-ı Kerîm'de 6666 ayet bulunduğu yönünde genel bir kanaat mevcuttur. Fakat asıl ayet sayısı 6236'dır. Bu fark, Kur'an'a ekleme veya çıkarma yapıldığı anlamına gelmez. Zira bu fark sadece ayetlerin numaralandırılmasında bazı âlimlerin farklı bir uygulama yaptığını gösterir. Bazı âlimler bir ayet denilen ayetleri iki ayete bölmüşlerdir. Âlimlerimizin bir bölümü ise bazı ayetleri tek olarak kabul etmişlerdir. Farklılık buradan kaynaklanmaktadır.

## **Kur'ân-ı Kerîm'in Konuları**

Kur'ân-ı Kerîm bir yaşam sistemi ortaya koymaktadır. Bir medeniyet modeli sunmaktadır. Kişilerin özel hayatlarında evlilik, boşanma gibi konuların yanında sosyal hayatla ilgili borç hukuku, insani ilişkilerle ilgili düzenlemeler ve inanç sistemi ortaya koyarak insanın Allah tarafından yaratıldığını ve başıboş bırakılmadığını vurgulamaktadır. Kur'ân-ı Kerîm Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmede ve ondan istemede bizim rehberimizdir.

Kur'an'da, Allah'ın birliği (tevhid), Allah'ın sıfatları, geçmiş peygamberlerin kıssaları, geçmiş ümmetlerin durumları, ahlak, dünya ve ahiret hayatı, kaçınılması gerekenler, Allah ile kul, kullar ile kulların ilişkilerinin nasıl olması gerektiği gibi pek çok konu yer almaktadır.

## Fâtiha Suresi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>٢</sup> الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ<sup>٣</sup> مَالِكِ  
يَوْمِ الدِّينِ<sup>٤</sup> إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ<sup>٥</sup> اهْدِنَا  
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ<sup>٦</sup> صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ<sup>٧</sup>  
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ<sup>٧</sup>

### Meali

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3. O Rahmân'dır ve Rahîm'dir.
4. Ceza gününün mâlikidir.
5. (Rabbimiz!) Ancak Sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimse-lerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.

### **Surenin Açıklaması**

Kur'an'ın ilk suresi olduğu için kitabın önsüzü ve giriş bölümü olarak kitabı açan manasında “Fâtihatü'l-Kitâb” ismiyle anılmıştır. Başka isimleri de vardır. Kitabın anası manasında “Ümmü'l-Kitâb”, hastalıklara şifa olan manasında “eş-Şâfi”, hazine manasında “el-Kenz” ve tekrar eden yedi ayet manasında “es-Seb'u'l-Mesani” bu isimlerdendir. Fâtiha'nın bir başka ismi de “es-Salât” yani namaz suresidir. Çünkü Fâtiha olmadan namaz olmayacağı bizzat Efendimizden rivayet edilmiştir. (Buhârî, Salât, H. No: 14, Müslim, Salât, 34) Ayet sayısı yedidir. Hanefilere göre besmele Fâtiha'ya ait değilken Şâfiîler besmeleyi Fâtiha suresinin içinde kabul etmektedir.

Fâtiha suresi, Müddessir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. İçerik itibarıyla Fâtiha en büyük dua ve münacaattır. Kulluğun yalnızca Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın ve doğru yolda kalmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu surede vurgulanmaktadır. Kur'ân-ı Kerîm'in bir önsüzü hükmündedir. İlahî kitabımızdaki esasları ana hatları ile ihtiva etmektedir. Övgüye, tazime ve ibadete layık olan tek varlığın Allah olduğu vurgusu yapılmaktadır. Her şeyin sahibinin Allah olduğu, ondan başka güvenilecek ve dayanılacak bir gücün bulunmadığı ifade edilmektedir. Surenin açıklaması yapılırken bazı kavramların üzerinde özellikle durulması surenin daha iyi anlaşılması açısından önem arz edecektir.

## Leheb Suresi

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ  
وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَامْرَأَتُهُ  
حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝٥

### Meali

1. Ebû Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.
2. Malı ve kazandığı ona fayda vermedi.
3. O, alevli bir ateşte yanacak.
4. Odun taşıyıcı olarak karısı da ateşe girecek
5. Boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu hâlde.

### Surenin Açıklaması

Kur'ân-ı Kerîm'in 111. suresidir. Surede Ebû Leheb'den bahsedildiği için bu ismi almıştır. Bu sure Fâtiha sure-sinden sonra, Tekvîr suresinden önce, Mekke döneminde indirilmiştir. İniş sırasına göre altıncı suredir. Beş ayettir.

Ebû Leheb, Peygamberimizin amcalarından birinin takma adıdır. "Alev babası" anlamına gelen bir terkiptir. Ebû Leheb iri cüsseli, kırmızı yanaklı ve çabuk kızan bi-riydi. Zaten kırmızı olan yüzü kızınca daha da kırmızıla-şırdı. Bundan dolayı da yukarıda belirtilen lakap kendisi-ne takılmıştır. Arapçada isim ve sıfatların baba kelimesi

ile birleştirilerek abartılması bir dil özelliğidir. Çok iyilik yapan, hayırsever kimselere hayır babası anlamında “Ebu’l-Hayr” denmesi gibi.

Ebû Leheb, yeğeni Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlikle görevlendirilince sevinmek şöyle dursun kıskançlığından ve çekemezliğinden dolayı büsbütün çıldırdı. Öyle ki Peygamberimize türlü türlü eziyetlerde bulundu. Hatta bu kötülüklerini aşığılama, hafife alma, Efendimizi delilikle itham etme, Mekke halkına ve dışardan gelenlere böyle tanıtmaya kadar götürdü. İşte bu kötülükleri sebebiyle Yüce Rabbimiz tarafından alevin babası ve cehennemlik adam anlamına gelen ifadelerle nitelendirilmiştir.

Peygamberimizin diğer akrabalarından bazıları onun peygamberliğine ve Allah’ın Resulü olduğuna iman etmedikleri hâlde sırf akrabalıkları sebebiyle desteklemeseler bile ona eziyette bulunmadılar. Hatta amcası Ebû Tâlib gibi ona zarar gelmesini engellemek için ellerinden ne geliyorsa yapanlar vardı. Oysa Ebû Leheb, Peygamberimizin amcası olduğu hâlde yeğenine düşmanlıkta sınır tanımyordu. Çabuk öfkelenen, kaba saba bir adam olmasının yanında bu tavrının başka bir sebebi daha vardı. Ebû Leheb’in asıl adı Abdu’l-Uzza idi. Abdu’l-Uzza “Uzza’nın kulu” anlamına geliyordu. Uzza, o dönemde Mekke’de müşriklere tapıldığı en önemli dört puttan birinin ismiydi. Ailesi onu daha doğmadan önce o puta adamıştı. Bundan dolayı Ebû Leheb Uzza’nın kulu olduğuna inanıyordu. Onu ilah olarak kabul ediyor, bu şekilde toplum içinde saygı görüyordu. Yeğeni ise bu putların Allah indinde hiçbir değerinin olmadığını ifade ederek bunlara tapınmanın Allah’a